

NAAR HET BOS

Lesdoel: naspelen van een verhaal

Groep: 1 t/m 8

Auteur: jufnaomi.nl (met aanpassingen overgenomen)

Je ligt lekker in je bed te slapen. TRING! Daar gaat de wekker!
Je springt uit bed en rekt je uit. Eerst trek je je pyjama uit en ga je je wassen.
Daarna doe je je kleren aan. Het is nog vroeg, maar je hebt zin om een wandeling te gaan maken door het bos.

Je loopt de trap af naar de keuken. Je wilt graag wat lekkers mee. Je smeert een boterham met pindakaas. Maar waar moet dat nou in?
Hè je tas, maar die ligt nog boven. Heel voorzichtig loop je weer naar boven want de rest slaapt nog.

Je pakt snel je tas en loopt weer naar beneden. Maar nu moet je heel nodig plassen.
Snel ren je naar de wc en gaat zitten. Oeh, dat lucht op!

Nu ga je eindelijk op pad. Je doet de deur open, stapt naar buiten en doet de deur weer dicht. Je loopt het bos in. Je loopt lekker in het bos en daar zie je plotseling een omgezaagde boom liggen.

Je denkt: daar ga ik overheen lopen. Maar pas wel op, het is een dunne boomstam!
Val niet in de modder! Oei... ja hoor niet goed opgepast, je valt in de modder.

Je probeert langzaam uit de modder te kruipen maar dat gaat heel langzaam.
Het is heel zwaar...

Eindelijk is het gelukt, je bent er uit! Helemaal vies loop je verder. Je bent zo moe dat je haast niet meer kan lopen. Je armen en je benen worden zwaar. Het lopen gaat heel langzaam. Eindelijk vind je een rustig plekje om te gaan zitten.

Je gaat zitten en haalt het broodje uit je tas. Je neemt een grote hap van je broodje.
Maar wat voel je nu? Kriebelt daar iets, wat is dat nou? O nee! Je zit in een mierennest.
Je springt omhoog en rent weer terug naar huis.

Gauw loop je de trap op en gaat weer in je bed liggen en gaat slapen.

TRING! Daar gaat de wekker. Je wordt rustig wakker en kijkt op de wekker. Huh? 7 uur hoe kan dat nu? Het was allemaal maar een droom!